

WELKOM OP SORGHVLIET!



Op Sorghvliet gebeurt meer, zeggen wij altijd. Meer sport, meer cultuur, meer onderwijs, meer techniek. Dus als je veel wilt doen en leren, dan ben je bij ons aan het juiste adres. In deze folder kun je met ons kennismaken. Maar we hebben eigenlijk liever dat je bij ons langskomt om kennis te maken. Dat is veel persoonlijker en dat vinden we belangrijk. Op de achterkant kun je zien wanneer we je verwachten.

Meer Kwaliteit

Wil je naar de beste vwo-school? Dan kom je zeker bij Sorghvliet uit. In 2007 werden we door het weekblad Elsevier opnieuw uitgeroepen tot de beste vwo-school van Nederland! En ook in 2009 hebben we weer de beste beoordeling in de regio van de inspectie. Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. En het zorgt ervoor dat we hard blijven werken, want we willen graag tot de besten blijven behoren.

Sorghvliet is één van de beste vwo-scholen van de randstad!

Meer in beweging

Op Sorghvliet organiseren we veel sportactiviteiten. Sommige zijn voor iedereen, maar we vinden het ook belangrijk dat je kunt kiezen. Houd je van tennis? Dan doe je mee aan het tennistoernooi. Wil je leren zeilen? Dan kun je mee naar het zeilkamp aan het einde van het schooljaar. Wil je leren skiën? Dan ga je in februari mee op skikamp.

Iedereen doet natuurlijk mee aan de wedstrijden tussen de verschillende klassen tijdens de sport- en cultuurdagen. Twee dagen sport, workshops en theater. Een heftige strijd om met je klas de beste van de school te worden. Zowel in de onder- als in de bovenbouw vinden we het leuk om tijdens de gymlessen bezig te zijn met minder bekende sporten. In klas 6 kunnen leerlingen ook golfsurfen op het strand, klimmen of naar streetdance.

Survivalkamp

Derdeklassers gaan op survivalkamp in de Ardennen. Iedereen gaat daar een hoge rots beklimmen – of er van abseilen natuurlijk –, op een mountainbike door de heuvels racen of met een groep een vlot bouwen in de hoop dat het blijft drijven.



op sorghvliet



Meer wetenschappelijk

Op een gymnasium krijg je voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Dat klopt: bijna iedereen gaat na Sorghvliet naar de universiteit of een hoge school. En dan moet je over de kennis en de vaardigheden beschikken om een studie goed aan te kunnen. Op de universiteit is onderzoek van groot belang. Hoe moet je een onderzoek aanpakken? Wat zijn goede onderzoeksvragen? Hoe moet je een proef opzetten om zinnige gegevens te verkrijgen? Hoe maak je een goed onderzoeksverslag? Wij beginnen al in de eerste klas met zelfstandig onderzoek. Dat doe je in een groepje, want dan leer je meteen hoe je goed kunt samenwerken.

Voor onderzoek heb je ruimte en middelen nodig. Daarom is de hele bovenverdieping van de nieuwbouw een moderne studieruimte met heel veel computers. Verder hebben we een nieuw bèta-laboratorium. Ook de sciencelokalen zijn ingericht als onderzoeksruimte. Science is een vak waarin natuurkunde, techniek en scheikunde samen aan de orde komen. Het gaat bij dat vak niet alleen om theoretische kennis maar ook om proefondervindelijk onderzoek. Je zult je dus lekker kunnen uitleven, want je gaat veel proeven doen in ons nieuwe laboratorium. Niet pas in het derde leerjaar, maar al in de brugklas! De wereld van de wetenschap

In de onderbouw doen Sorghvlieters mee aan verschillende projecten en wedstrijden. In klas 1 aan de wiskunde **Kangoeroe Olympiade**, met biologie aan de **actie Tegengif**. In klas 2 aan het **Aquamarijnproject**. In klas 3 doe je voor natuurkunde mee aan een **workshop op de Universiteit van Delft**. Sorghvliet is een zogenaamde **Universiteitschool**. Dat betekent dat ook officiële instanties vinden dat wij heel erg actief en modern zijn op het gebied van science en techniek en dat we daar andere scholen bij mogen helpen.

Meer praktisch

We houden hier niet van moeilijk doen als het makkelijk kan. Als je docent ziek is, wordt de les door een ander opgevangen. Wil je weten hoe je rooster eruit ziet, dan kijk je gewoon even op de website.

Klein

Er zitten ongeveer 700 leerlingen op het Sorghvliet. En er zijn zo'n 50 docenten. Meer dan 10 jaar geleden, maar nog altijd goed te overzien. Heb je wat op je hart, ben je het ergens niet mee eens of wil je graag wat veranderen? Wat doe je dan? Simpel. Je gaat het bespreken met de rector. Zo gaat dat bij ons nog steeds. Je kunt natuurlijk ook naar je mentor of je coördinator stappen. Klein is het beste!

Locker

Iedereen krijgt een (gratis) locker. Dat scheelt een heleboel gesjouw met zware boeken.

Toetsweken

Je krijgt alleen repetities tijdens de vijf toetsweken per jaar. Je hebt dus rustig de tijd om je gewone huiswerk te doen. Geen gestres over proefwerken. En je kunt zelf plannen wanneer je het meeste doet. Zo kun je ook tijd vrijmaken voor allerlei andere activiteiten. (Onze leerlingen vinden het een prima systeem).

Steeds meer vwo-leerlingen kiezen voor het gymnasium



gebeurt meer

Meer creatief

Drama

'Als je in de eerste klas zit krijg je les in drama. Kun je elke week toneelspelen onder leiding van een echte dramadocente. Ik vond de lessen heel leuk en ga zeker meedoen met de toneelstukken hier op school. Ik durf nu trouwens ook meer bij alle presentaties in de les.'

Musical

'Ik doe volgend jaar weer mee aan de musical.

Vorige keer deed ik ook mee aan 'Lysistrata!'. Dat is echt één van de gaafste dingen op deze school. Er is een heel orkest van leerlingen, er wordt toneel gespeeld, gezongen, gedanst. Er doen wel zo'n 300 leerlingen op de één of andere manier mee. Leraren doen ook mee trouwens. Er zijn zoveel mensen bij betrokken. Dan ken je opeens iedereen!

Theater

'Als het schooljaar voorbij is, kun je mee met het theaterkamp Thaleia van onze dramadocente. Je kunt daar allerlei workshops doen: zingen, theatersport, drama, dansen, muziek maken. Ik verheug me er eigenlijk het hele jaar op. Gelukkig is binnenkort de reünie, kunnen we nog even nagenieten.'

Museum

'Met mevrouw Wamsteeker van tekenen gaan we regelmatig naar het Gemeentemuseum. Wel handig dat het zo dichtbij is. We gaan trouwens ook wel verder weg. Met geschiedenis naar het scheepvaartmuseum of met natuurkunde naar Space-expo.'



Verhalen en gedichten

'In november zijn er altijd sport- en cultuurdagen. Dat zijn wedstrijden tussen alle klassen. Ik ben niet zo'n sporter, maar ik kan wel altijd bijdragen aan de culturele wedstrijden. Je kunt meedoen aan de toneelavond, een verhaal of een gedicht schrijven, een foto maken, een taart bakken. Zo sprokkel ik behoorlijk wat punten bij elkaar voor mijn klas.'

Klassiek toneel

'Wat ik zo leuk vind is dat er het ene jaar een musical is en het andere jaar een wat serieuzer toneelstuk. Vaak spelen we dan klassieke stukken, bijvoorbeeld 'Medea' van Euripides, en MacBeth van Shakespeare. In de bovenbouw lezen ze het ook met de klas. Dat is goed. Dat je ook de klassieken nog tegenkomt in je schooltijd.'

Muziek

Elk jaar houden we drie muziekmanifestaties. Er is een jarenlang bestaande klassieke muziekavond met viool, piano, klarinet en wat je maar kunt bespelen. Overigens wordt er ook regelmatig door leerlingen gezongen. Houd je niet zo van klassiek? Geen probleem, er zijn avonden voor alle bandjes van Sorghvliet. Die avonden zijn goed voor je humeur en slecht voor je trommelvliezen. Je kunt ook – net als veel Sorghvlieters – lid worden van het Hofstad Jeugd Orkest dat hier repeteert en met wie we veel contact hebben. Regelmatig doen we mee aan een muziekproject van de Residentie Bach Ensembles. Dan komt er een student van het conservatorium lesgeven en gaan we met zijn allen naar de generale.



Meer persoonlijk

Iedereen kent iedereen

Om te beginnen: iedereen kent hier iedereen! Dus binnen de kortste keren voel je je hier thuis. En dat blijft ook zo: bijna alle Sorghvlieters worden na het examen lid van oud-leerlingenvereniging Hermes en we zien elkaar ieder lustrum op de reünie. Jij bent voor ons een persoon. Geen nummer, maar iemand met eigen talenten en leuke en minder leuke kanten. En daar proberen wij rekening mee te houden.

Jouw wensen

We doen graag meer dan het normale programma. Ons speciale programma heet 'Studium generale'. Maar misschien heb jij wel andere wensen. Je bent heel goed in muziek maken. Of je sport op hoog niveau en je hebt daar tijd voor nodig. Geen probleem, we zoeken altijd samen naar een praktische oplossing.

Speciale aandacht

Het kan natuurlijk ook zijn, dat je school best moeilijk vindt. Of je bent dyslectisch en daarom heb je extra aandacht en middelen nodig. Dan zorgen we extra goed voor je. Er zijn allerlei regelingen en afspraken om er voor te zorgen dat jij hier het beste uit jezelf haalt.

Begeleiding

In onze school zijn veel mensen die aandacht aan jou kunnen geven. Elk leerjaar heeft een coördinator. Die weet eigenlijk alles en dus ook hoe het met je gaat. Hij is verantwoordelijk voor alle leuke dingen in jouw jaar en ook voor het oplossen van allerlei problemen. Ook jouw klas heeft een leraar die extra zorg besteedt aan je klas en dus ook aan jou. Dit is je mentor. Hij spreekt je regelmatig, helpt je met wat je moeilijk vindt, maar zorgt ook voor een leuk klassenfeest.

Een christelijke school

Dat betekent wat ons betreft dat we openstaan voor alle mensen en alle religies. Dat we bijbelverhalen lezen en stilstaan bij Kerst en Pasen. We geven godsdienstles: over het Christendom, maar ook over allerlei andere religies. Het betekent vooral: we denken ook aan een ander. Daarom leren we elkaar ervoor te zorgen dat iedereen zich bij ons thuisvoelt en niemand buitengesloten wordt.

Elke brugklas heeft twee hulpmentoren, dat zijn leerlingen uit klas 5



Inschrijving

Wij zijn een vrij kleine school en dat willen we ook graag blijven. Daarom zit er een grens aan het aantal leerlingen dat we per jaar aan kunnen nemen. Eigenlijk vinden we dat erg jammer, want we zouden het liefst voor iedereen plaats hebben. De procedure is dit jaar heel eenvoudig. Je kunt je inschrijven van 30 januari tot en met 13 maart 2010. De volgorde van inschrijving maakt niets uit. Op 13 maart 2009 kijken we hoeveel leerlingen zich hebben aangemeld. Misschien komen we plaatsen tekort. Dan volgen we een lotingsprocedure. Alle informatie erover staat op onze website. Maar misschien is er wel gewoon plek voor iedereen. Dat zou geweldig zijn! Wij denken dat je hebt kunnen zien dat er op onze school onvoorstelbaar veel te doen en te beleven valt. Vind je het nog niet genoeg? Dan heb je hier nog een paar tips.

Tip: Bestuur en beslis

Ga naar alle activiteiten van het leerlingenbestuur Volatus. Het leerlingenbestuur bestaat uit vijfdeklassers en zij organiseren feesten, een gala, diners, BBQ's, sporttoernooien, filmavonden, het Sinterklaasfeest, speciale avonden voor klas 1 en 2 en nog veel meer. Kijk maar op hun site, die je kunt bereiken via de site van de school.

Tip: Debatteer mee

Leer debatteren. We hebben een echte debatclub die deelneemt aan een opleiding van het Nederlands Debatinstituut. Dan weet je tenminste echt waarover debatteren gaat. Er is altijd een interne competitie en de debatclub doet mee aan het Jongeren Lagerhuis en aan het Intergymnasiaal debattoernooi.

Tip: Werp je op de journalistiek

Word redacteur van de Aemulatio, de schoolkrant van Sorghvliet. De Aemu verschijnt regelmatig en staat vol met verhalen, recensies, vaste rubrieken, lerareninterviews en foto's. Twee docenten begeleiden je op weg naar een journalistieke carrière.

Enthousiast geworden?

Je hebt het zelf kunnen lezen: Sorghvliet is een erg

leuke en goede school waar we op allerlei vlakken meer doen!

Kom snel zelf eens kijken op Sorghvliet tijdens de onderstaande activiteiten en tijdens het open huis!

Data:

Speuren in de klassieken

woensdag 27 januari 2010

van 14.30 tot 16.30 uur

Voorlichtingsavond

dinsdag 2 februari 2010

van 20.00 tot 22.00 uur

Open Huis

donderdag 4 februari 2010

van 19.00 tot 21.00 uur

Sorghvliet Gymnasium

Johan de Wittlaan 22

2517 JR Den Haag

tel. 070 345 15 77

fax 070 365 19 76

administratie@sorghvliet-gymnasium.nl

www.sorghvliet-gymnasium.nl



Meer internationaal

Iedereen die ooit een atlas van binnen heeft bekeken, weet dat Nederland een heel klein land is in een grote wereld. Daarom kijken wij op het Sorghvliet verder dan onze Nederlandse neus lang is. Hoe we dat doen?

Vreemde talen op niveau

Frans, Duits en Engels geven we hier op hoog niveau. Je krijgt bijvoorbeeld les uit boeken die ze op scholen in Engeland en Frankrijk ook gebruiken. En natuurlijk hebben we ook native speakers (iemand die de taal als moedertaal spreekt) als docent. Kom eens een kijkje nemen in onze eigen Engelse bibliotheek! Daar vind je boeken, die je al meteen in de brugklas kunt lezen en dat doen we dan ook. Langzaam maar zeker klim je een leesniveau hoger. Heel veel tweedeklassers lezen al de nieuwste Harry Potter in het Engels.

Alle leerlingen sluiten hun schoolloopbaan af met een internationaal erkend examen Engels en de meesten behalen dan een officieel Cambridge certificaat. Heb je in de bovenbouw Frans of Duits gekozen? Dan word je daar ook opgeleid voor het internationaal erkende diploma! Zo heb je straks niet alleen een gymnasiumdiploma te bieden, maar nog veel meer. Sauerkraut, Bier und Deutsche Mädel. We werken aan projecten om je voor te bereiden op de internationale wereld. Daarbij proberen we samen te werken met The International School (Engels), het Lycee Vincent van Gogh (Frans) en de Deutsche Internationale Schule (Duits) in den Haag.

In klas 2 besteden we aandacht aan andere culturen in Den Haag, in klas 3 verdiepen we ons in Europa en daarna kijken we nog

verder om ons heen. Gelukkig hoeft je niet tot die tijd te wachten. In de brugklas ga je bijvoorbeeld onder leiding van de docenten Duits en aardrijkskunde op zoek naar de toeristische trekpleisters van ons buurland. Je maakt in een groepje een brochure over een bepaalde regio in Duitsland en presenteert die op een heuse reisbeurs in de aula. Daar zorg je er natuurlijk voor dat jullie kraampje er het meest aantrekkelijk uitziet met posters en lekkere hapjes uit de regio.

Logeren in een gastgezin

Onze vierde klas gaat op uitwisseling. Een buitenlandse klas bezoekt ons, en wij brengen een tegenbezoek. Heel spannend. Je eet en slaapt in een gastgezin en gaat een week heel intensief met elkaar om. Zo leer je elkaars gewoonten en gebruiken kennen en krijg je meer begrip voor een andere cultuur. De laatste jaren hebben we uitgewisseld met scholen in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Polen.

Doe mee aan The Hague International Model United Nations Frans kun je hier doen op zeer hoog niveau

De fijne kneepjes van het vergaderen en debatteren in de Europese Unie wordt in Brussel en Straatsburg heel wat vergaderd. En bij de Verenigde Naties ook. Ook daarin kun je je gaan bekwalen. Een groep leerlingen doet ieder jaar mee aan de Thimun (The Hague International Model United Nations) en de Munish (net zoiets). Er zijn oud-leerlingen die meededen met de Thimun en nu carrière maken in Brussel of New York.

De Romereis is het hoogtepunt uit ieder Sorghvlietleven

Meer klassiek

“Waarom moet dat kind al die nutteloze kennis opdoen, al dat Latijn en Grieks en al die klassieke flauwekul?” schreef een journalist in de Volkskrant. Dat is dus echt een vreemde vraag. De klassieke cultuur vind je namelijk overal. Alle dingen die je bij Latijn en Grieks leert, hebben niet alleen te maken met die talen uit de klassieke tijd, maar ook met ons leven in 2010. Maar dat moet je natuurlijk wel weten. (Bouw)kunst en beroemde verhalen Wist je dat de basisregels voor het houden van een toespraak voortkomen uit de klassieke retorica (welsprekendheid)? Ga je later bouwkunde of kunstgeschiedenis studeren en verdiep je je in de architectuur? Reken maar dat je dan heel wat klassieke gebouwen zult bestuderen. Houd je van boeken lezen en ben je graag bezig met literatuur? Dan zul je blij zijn dat je straks bij ons een mooie vertaling van de Odyssee van Homerus hebt gelezen. Al die prachtige mythen en sagen wil je trouwens ook niet missen en die kom je dan later weer in andere boeken en op schilderijen tegen.

Intelligent puzzelen

En dan hebben we het nog niet eens over het belangrijkste: Latijn en Grieks zijn prachtige talen. Als je met die talen bezig bent, leer je analytisch denken of anders gezegd: intel-

ligent puzzelen. Je leert het systeem van een taal, de logica erin (de grammatica dus) zo goed kennen dat je het bij het leren van elke andere taal altijd zult gebruiken. Het leren van Italiaans of Spaans is een peulenschil als je Latijn beheerst. De klassieken zijn zo interessant dat ze bij veel vakken aandacht krijgen. Bij Nederlands doe je een project over de verhalen van Odysseus, we spelen klas-sieke tragedies bij toneel, in de bovenbouw is een literatuurproject rond de klassieken en de wiskundeleraar kan heel veel vertellen over het begin van de wiskunde in de Oudheid.

Naar Rome

Bij een klassieke opleiding hoort een reis naar Rome. Ook over alle achtergronden, beroemde verhalen en de geschiedenis krijg je les bij de klassieke talen. Soms doe je dat ook zelf. Vijfdeklassers houden presentaties voor elkaar ter voorbereiding van de Romereis, het hoogtepunt uit ieders Sorghvlietleven. Meer dan een week word je daar rondgeleid door je docenten die je alles kunnen vertellen over klassieke gebouwen, geschiedenis en kunst. Al die tijd ben je met vrienden op een hotelkamer midden in de stad en 's avonds kun je proeven van het mooie Italiaanse leven.

Meer onderwijs

Laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk niet zo dat je niets liever doet dan leren. De hele dag met je neus in de boeken. Zo'n nerd ben je heus niet. Maar nieuwsgierig ben je wel! Want het is eigenlijk best leuk om dingen te weten en te kunnen. Ben jij zo'n type? Dan vind je bij ons wat je zoekt. Bij ons op school haal jij je gymnasiumdiploma en dat is echt wat anders dan een gewoon vwo-diploma. Niet alleen omdat gymnasiumleerlingen gemiddeld beter scoren dan vwo-leerlingen. Ook omdat je veel over Romeinen, Grieken en hun talen leert. Maar ook bij de andere vakken bieden we je meer dan het normale vwo-programma. Daardoor wordt leren boeiender. Is een gymnasium dus toch alleen maar voor briljante studiebolletjes? Welnee, gewoon goed en uitdagend onderwijs voor nieuwsgierige mensen.

Schepen in het museum, Haags water onder de microscoop

Veel docenten op school zijn heel actief bezig met hun vak. Behandel je bij geschiedenis de ontdekkingsreizen, dan ga je met je klas naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het Museum staat bijna naast de school, net als het Omniversum en het Gemeentemuseum. Daar kun je dus regelmatig naartoe. Soms doe je aan projecten mee. Zo doet Sorghvliet al jaren mee aan het project Aquamarijn. Loop je opeens met een schepnetje bij de sloot naast de school en bestudeer je Haags water onder de microscoop. Soms komen er gastsprekers naar de klas. Ook in de bovenbouwklassen worden regelmatig lezingen en lessen gegeven door mensen uit het bedrijfsleven of de overheid.



Een gymnasiumdiploma is echt wat anders dan een vwo-diploma

Filosoferen en sterrenkijken vanaf de eerste klas

We hebben ons eigen verbredingsprogramma: Studium Generale. Er is een aantal dagen per jaar voor vrij gemaakt en je mag kiezen wat je voor extra's wilt doen op die dag: astronomie, judo, filosofie, mozaiek maken, technisch ontwerpen, leren filmen, websites bouwen, Egyptische hiërogliefen ontcijferen. Of wil je nog iets anders? Iedereen krijgt bij ons extra Engels behaalt het officiële internationale Cambridge certificaat

Een echt bètalaboratorium

Nou gaat het natuurlijk niet alleen om wat je leert, maar ook om de manier waarop je dat doet. We geven ook gewoon klassikaal les, maar daar blijft het echt niet bij. Sommige docenten gebruiken allerlei videofragmenten, anderen laten leerlingen debatten houden, soms werk je in groepen, of ga je naar ons gloednieuwe computerlokaal. En we kunnen ook terecht in een echt bèta-laboratorium waar je zelfstandig proeven kunt doen. En tenslotte: we maken steeds meer gebruik van de HOP.

Dat is een leeromgeving op internet waarin lessen staan. Er zijn opdrachten van docenten te vinden, maar ook allerlei mooie afbeeldingen en teksten waarmee je kunt werken. Je maakt in de HOP je opdrachten die je via de computer inlevert. Zit je 's avonds opeens te mailen met je docent. Wil je eens naar de HOP kijken? Ga dan naar www.gymnasium-sorghvliet.nl, want daar vind je een voorbeeld (demo)





op sorghvliet
gebeurt meer
op sorghvliet
gebeurt meer

links:
zo ziet de gevouwen folder er uit
voorkant

en rechts
achterkant

Inschrijving

Wij zijn een vrij kleine school en dat willen we ook graag blijven. Daarom zit er een grens aan het aantal leerlingen dat we per jaar aan kunnen nemen. Eigenlijk vinden we dat erg jammer, want we zouden het liefst voor iedereen plaats hebben. De procedure is dit jaar heel eenvoudig. Je kunt je inschrijven van 30 januari tot en met 13 maart 2010. De volgorde van inschrijving maakt niets uit. Op 13 maart 2009 kijken we hoeveel leerlingen zich hebben aangemeld. Misschien komen we plaatsen tekort. Dan volgen we een lotingsprocedure. Alle informatie erover staat op onze website. Maar misschien is er wel gewoon plek voor iedereen. Dat zou geweldig zijn! Wij denken dat je hebt kunnen zien dat er op onze school onvoorstelbaar veel te doen en te beleven valt. Vind je het nog niet genoeg? Dan heb je hier nog een paar tips.

Tip: Bestuur en beslis

Ga naar alle activiteiten van het leerlingenbestuur Volatus.

Het leerlingenbestuur bestaat uit vijfdeklassers en zij organiseren feesten, een gala, diners, BBQ's, sporttoernooien, filmavonden, het Sinterklaasfeest, speciale avonden voor klas 1 en 2 en nog veel meer. Kijk maar op hun site, die je kunt bereiken via de site van de school.

Tip: Debatteer mee

Leer debatteren. We hebben een echte debatclub die deelneemt aan een opleiding van het Nederlands Debatinstituut. Dan weet je tenminste echt waarover debatteren gaat. Er is altijd een interne competitie en de debatclub doet mee aan het Jongeren Lagerhuis en aan het Intergymnasiaal debattoernooi.

Tip: Werp je op de journalistiek

Word redacteur van de Aemulatio, de schoolkrant van Sorghvliet. De Aemu verschijnt regelmatig en staat vol met verhalen, recensies, vaste rubrieken, lerareninterviews en foto's. Twee docenten begeleiden je op weg naar een journalistieke carrière.

Enthousiast geworden?

Je hebt het zelf kunnen lezen: Sorghvliet is een erg leuke en goede school waar we op allerlei vlakken meer doen!

Kom snel zelf eens kijken op Sorghvliet tijdens de onderstaande activiteiten en tijdens het open huis!

Data:

Speuren in de klassieken

woensdag 27 januari 2010

van 14.30 tot 16.30 uur

Voorlichtingsavond

dinsdag 2 februari 2010

van 20.00 tot 22.00 uur

Open Huis

donderdag 4 februari 2010

van 19.00 tot 21.00 uur

Sorghvliet Gymnasium
Johan de Wittlaan 22
2517 JR Den Haag
tel. 070 345 15 77 fax 070 365 19 76
administratie@sorghvliet-gymnasium.nl
www.sorghvliet-gymnasium.nl

